

Kære ryttere og forældre på JORK

Så er der igen kommet liv på JORK med fyldte hold hver eftermiddag. Det er dejligt. Alle hestene har holdt en velfortjent og dejlig varm sommerferie – som vi er sikre på, de har nydt.



Der er en del nye elever, som der er blevet taget godt imod og en stor tak til "gamle" forældre, som hjælper dem godt i gang og sætter de nye ind i de mange gøremål der er, når man går til ridning på JORK. Men vi skitserer dem lige op her også:

Som rytter og forældre på JORK skal du udover ride, strigle og sadle op og af også passe "din" hest.

Det vil sige du skal sørge for den står godt i sin boks. Det gør du ved at muge ud, strø op med nye spåner og så fylde hestens hønet med det antal kilo som står på bokslågen. Er "din" hests boks blevet ordnet skal du tage en af de andre elevheste – efter aftale med underviseren.. Staldgang og lade fejes ligeledes, husk at fugte staldgangen så det ikke støver, når der fejes. Så længe hesten går ude om natten skal der ligeledes fyldes hø på foldene – spørg din underviser hvad I skal hjælpe med ☺

Vi vil her også gerne sende en stor tak til ALLE som hjalp med at få vasket stalden ned i starten af sommerferien og efterfølgende har hjulpet med at få den kalket rigtig flot.

Vi har fået en ny elevpony, Mello, som er faldet hurtigt og godt til - den er købt for nogle af de penge som blev samlet ind til sponsorspring d. 26. maj ☺

Vi har en lille bøn fra vore undervisere. Vi vil gerne bede jer respektere underviserne og lade underviseren undervise jeres børn, og selvfølgelig hjælpe til når I bliver spurgt + hjælpe med at samle klatter op fra banerne, så underviseren ikke skal bruge tid på det. Nogle forældre synes måske det går for langsomt frem og kan se nogle åbenlyse fejl, deres barn laver, men det er hold undervisning og er man for krævende ved de mindre børn og "efter" dem hele tiden med at holde korrekt på tøjle, ride rigtig diagonal osv. så mister de måske hurtigt lysten til ridningen og det ønsker vi jo ikke.

Underviserne gør deres bedste for at alle får en god time hver gang. Nu er vi godt i gang og hver underviser laver deres egne planer for om der skal lidt andet ind i undervisningen så som agility, arbejde fra jorden, ride uden sadel, spring osv.

Vi afholder D-stævne for ryttere udefra i weekenden d. 22. og 23. september – håber I har lyst at give en hånd med et par timer såfremt I bliver spurgt eller skriv jer på sedlerne på opslagstavlen ☺

Lørdag d. 29. september er der elevstævne se opslag – **husk at melde jer til inden sidste tilmeldingsfrist til jeres underviser.** Dette er vigtigt i forhold til tidsplanlægning og indkøb til boden. Denne gang kommer man ikke med hvis du ikke har tilmeldt til tiden.

Derudover arrangerer vi igen i år en tur til Rømø d. 13 oktober – se opslag.

17. november er der julestævne - se opslag som kommer senere.



Vi ses i stalden ! Bestyrelsen for Jordrup og Omegns Rideklub.